

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
26.08.2017 - Πλατεία Αγίου Φανουρίου (χρόνος 04:57')

*Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε,*

*Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρα,*

*Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου κ.Δαμασκηνέ,*

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομε,

*Άγιε Πρωτοσύγκελλε της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών πανοσιολογιότατε π. Συμεών Βολιώτη,*

Σεβαστοί πατέρες,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την πόλη μας και
ιδιαίτερα για την περιοχή του Αγίου Φανουρίου.

Μακαριώτατε,

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία και την ευλογία σας, για ακόμη μία φορά, στην πόλη του Ιλίου!

Σε έναν τόπο, στενά συνδεδεμένο με δικά σας βιώματα, καθώς εδώ, στις γειτονιές της πόλης μας, και ειδικά του Αγίου Φανουρίου, περάσατε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της νιότης σας.

Σε έναν τόπο, όπου τον διακονεί ένα εκ των πρώτων πνευματικών σας παιδιών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολεως ο αγαπημένος μας κ. Αθηναγόρας, ο πρώτος και άξιος Ποιμενάρχης της νεοσύστατης Μητρόπολης, που δημιουργήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2010, χάρη σε δική σας εισήγηση και ενέργειές σας, συντελώντας στην πνευματική αναβάθμιση της περιοχής μας.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου, Ναός του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μέσα από την πνευματική διακονία που προσφέρει στους συνανθρώπους μας, επιτελεί ένα σπουδαίο έργο.

Τα τελευταία έξι χρόνια, μάλιστα, τον διακονεί επάξια ένα δικό σας, επίσης, πνευματικό παιδί, (Πιστό αντίγραφο της καλοσύνης και της μεγάλης αγκαλιάς του Αρχιεπισκόπου, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.) Ο στενότερος συνεργάτης σας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο ακούραστος, ευφυής και ενάρετος Πρωτοσύγκελλός σας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης.

Μακαριώτατε,

Από την ημέρα της εκλογής σας στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών έως και σήμερα, επιτελείτε ένα πολυσήμαντο και αναγνωρισμένο έργο στην αντιμετώπιση της πολυεπίπεδης οικονομικής, ηθικής, κοινωνικής και πνευματικής κρίσης, η οποία μαστίζει την πατρίδα μας.

Ασκείτε τα καθήκοντά σας με ταπεινότητα, σύνεση και σεβασμό απέναντι σε κάθε άνθρωπο και σας διακρίνει το σεμνό ήθος και το μέτρο.

Με τα έργα σας, δώσατε σε όλους, πιστούς και μη, να καταλάβουν ότι η Εκκλησία δεν αδιαφορεί για όσα ταλανίζουν τους ανθρώπους.

Αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής και εκφράζει με έργα ουσίας την αγάπη της προς κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκειύματος, χρώματος και φύλου.

Κυρίες και κύριοι,

Ο Μακαριώτατος είναι ο Αρχιεπίσκοπος των έργων της δράσης και της ενότητας.

Από την πρώτη στιγμή, πέρασε στην πράξη φροντίζοντας τους κατατρεγμένους και αδύναμους ανθρώπους.

Σήμερα, μέσω της Αρχιεπισκοπής, στηρίζονται καθημερινά πάνω από 50.000 οικογένειες, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που λαμβάνουν βοήθεια ή διαμένουν στα πολυάριθμα ιδρύματά της.

Η βούληση του Μακαριωτάτου διαφαίνεται και μέσα από τα λόγια του, όπως λέει χαρακτηριστικά: *«είναι ασύμβατο να ονομάζεσαι χριστιανός και να μην νοιάζεσαι για τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τον αναξιοπαθούντα, τον γυμνό, τον πεινασμένο, τον φτωχό, τον βασανισμένο, τον πρόσφυγα, τον μετανάστη, τον στιγματισμένο για την ψυχική του αρρώστια.»*

Έτσι, δημιούργησε νέες κοινωνικές, προνοιακές δομές και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «**Αποστολή**» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με την οποία έχουμε άριστη και στενή συνεργασία, προκειμένου να ανακουφίσουμε τους συνανθρώπους μας που βιώνουν το σκληρό πρόσωπο της κρίσης.

Ένα πλήθος φορέων και οργανισμών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στηρίζει τους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα τους νέους, όπως:

- Η δημιουργία του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού «**Η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία**»,
- Το πρόγραμμα «**Η Εκκλησία στους δρόμους**», που διανέμει καθημερινά χιλιάδες μερίδες φαγητού σε άπορους,
- Τα 100 Κέντρα Ενοριακής Αγάπης,
- Το Κέντρο Γεροντολογίας,
- Το Καρέλλειο Ίδρυμα,
- Το Ίδρυμα Κόκκορη για παιδιά με σύνδρομο Down,
- Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,
- Καθώς επίσης, πολλά άλλα ιδρύματα, δομές παιδείας και πολιτισμού, **αποδεικνύουν το σπουδαίο και μεγαλόπνοο όραμά του.**

Μακαριώτατε, για όλα όσα προανέφερα και όλα όσα δεν είναι δυνατόν να ειπωθούν εδώ σήμερα, σε μια ιστορική ημέρα, όπου συμπληρώνονται 80 χρόνια από την υπαγωγή του Ναού στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, 30 χρόνια από την θεμελίωση και 20 χρόνια από τα επίσημα εγκαίνια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Φανουρίου, είμαστε ευγνώμονες και θα θέλαμε να εκφράσουμε τον σεβασμό και την εκτίμησή μας προς το πρόσωπό σας.

Για το λόγο αυτό, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να σας ανακηρύξουμε **Επίτιμο Δημότη της Πόλης του Ιλίου**, με **ομόφωνη Απόφαση** του Δημοτικού μας Συμβουλίου, την οποία και σας παραδίδω.

Σας ευχαριστώ.